

# Minnesord om Bo Södersten

Sydsvenskan 16 september 2017

Professor Bo Södersten, Stockholm, har, som tidigare meddelats, avlidit 86 år gammal. Han sörjs närmast av hustrun Birgit Friggebo samt barnen med familjer.



Bild: Hans T Dahlskog

Professor Bo Södersten var under flera decennier en av Sveriges mest framträdande samhällsdebattörer. Under en lång karriär drevs han av en stark vilja att förstå och påverka sin samtid.

Född i ett gruvarbetarhem i Grängesberg tog den studiebegåvade ynglingen studenten i Ludvika. Efter studier i Uppsala följde en doktorandtjänst vid Stockholms högskola som resulterade i en avhandling om internationell handel.

Disputationen blev hetsig, till viss del beroende på att Bo redan vid relativt unga år med sin frispråkighet skaffat sig ovänner och belackare inom och utom akademien. Bo brukade säga att disputationen var så lång att han troligen är den enda person som kommit för sent till sin egen disputationsmiddag.

Efter disputationen påbörjade han arbetet med den framgångsrika lärobok i internationell ekonomi som senare kom att göra honom internationellt känd. En stor del av sin karriär var han professor i internationell ekonomi vid Lunds Universitet där han var instrumentell i skapandet av en aktiv grupp forskare inom internationell ekonomi och utvecklingsekonomi.

Seminarierna under Bos ledning var raka, inte sällan på gränsen till brutala, men bidrog till hög kvalitet på den forskning som gruppen levererade. Ett bevis på detta är det stora antal doktorander i nationalekonomi som Bo handledde och som senare gått vidare till höga tjänster inom akademien och offentlig förvaltning.

Bo var även politiskt verksam. Född i en fackföreningsaktiv familj blev det socialdemokratiska partiet en naturlig hemvist. Han var redaktör för idétidskriften Tiden, ordförande i studentorganisationen Laboremus samt riksdagsman 1979 till 1988. Bos starka intellektuella patos och hans stora självständighet gjorde det svårt för honom att anpassa sig till partihierarkin. Med åren kom vidare hans politiska grundsyn att förändras mot en allt mer marknadsvänlig syn på hur ekonomisk och social utveckling bäst uppnås. Omsvängningen var inte populär i alla läger men det var något som Bo inte brydde sig om. Tvärtom var idéutbyte och argumentation Bos livsluft och offentliga debatter den arena där han kanske trivdes allra bäst.

Ett bevis på debattlustan är det smått osannolika flöde av artiklar och böcker som Bo producerade. Hundratals krönikor skrevs för bl.a. Aftonbladet och Sydsvenska Dagbladet, tiotals debattartiklar för Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och andra tidningar. Ämnena var många och skiftande, från barnomsorg till löntagarägda företag och invandringens ekonomiska kostnader. I såväl ord som skrift blev han också en stark facklig företrädare genom sitt ordförandeskap för SULF (Sveriges universitetslärarförbund) 1990-1996.

Personen Bo var karaktärsfull. I en tid då akademiker blev allt mer tjänstemannalika i sin försiktiga framtoning stod Bo ut med sin frodiga debattstil och förkärlek för starka formuleringar. Han var även en person som njöt av livets goda och med ett stort kulturellt intresse. Sammantaget gjorde det honom till en person som det var spännande att umgås med vilket inte minst belyses av de otaliga anekdoter om Bo som ständigt berättas och återberättas.

Bos livsgärning kommer att leva vidare genom hans skrifter, hans ännu verksamma studenter och genom den samhällspåverkan han haft. Vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet är vi stolta över att ha haft Bo Södersten som kollega och sorgsna över att han inte längre är med oss.

Inga Persson  
professor emerita, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet

Fredrik Sjöholm  
professor, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet